

Alles is volbracht.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

GOMMARUS THIENPONT

echtgenoot van Mevrouw

ZOË VUYE,

geboren te Maerke-Kerkhem de 29 December 1864
en godvruchtig overleden te Ronse,
de 9 October 1953,
gesterkt door de HH. Sacramenten.

In stille eenvoud en oprechte godsvrucht heeft de dierbare overledene zijn leven doorgebracht. Nauwgezet heeft hij de weg van de deugd bewandeld en mag daarom met blijde hoop terugkeren naar zijn Schepper, die zijn getrouwheid overvloedig zal belonen.

Na een leven van noeste arbeid en algehele toewijding aan zijn gezin volgde weldra de tijd van ziekte en krankheid, die vele jaren zou duren. Doch, gesterkt door zijn geest van geloof en door de HH. Sacramenten, die hij bij elke hoogdag wenste te ontvangen, heeft hij zijn lijden, geduldig voor God gedragen.

Dierbare echtgenote, heb dank om uw volhardende toewijding en zorgen ; dat de Heer er u rijkelijk om belone. Mijn beminde kinderen, uw dankbare liefde was mij een zoete vertroosting ; houdt ook uw goede moeder immer dankbaar in ere. Goede verwanten en vrienden, bidt samen met mijn geliefden voor de rust van mijn ziel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Mevrouw Gommarus Thienpont-Vuye, haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind, de familiën Thienpont, Vanhoecke, Vuye en Lievyns, danken U voor uwe godvruchtige gebeden en voor de blijken van genegenheid hun bewezen bij het afsterven van Mr Gommarus Thienpont.

.....
Lievyns-Rousseau.

INRI



PATER, IGNOSCE ILLIS
NESCIVNT ENIM QUID
FACIUNT

RVN

790



Niezabytowsky pinxit

730

RVN

*PATER... NON MEA VOLUNTAS,
SED TUA FIAT*

Luc XXII 421